

Vraag het aan Morya



Het goede zal overwinnen

“Je moet niet denken dat het gemakkelijk is om met liefde te leven, want het is een echte uitdaging. De mens gaat vooruit en vernieuwt de aarde.

Maar als hij de aarde vernieuwt, dan krijgt hij tegenkating van zoveel mensen die vasthouden aan hun eigen manier van leven, hun eigen manier van handelen en denken. Dan komen er conflicten tot stand en dan zal je zien dat de mens oorlog na oorlog uitvecht om tot het wezenlijke te komen van zijn eigen bestaan.

Het zal altijd zijn dat het goede overwint, maar dikwijls kan dat niet onmiddellijk gezien worden. Dikwijls is het zo dat het goede schijnbaar verdwijnt en zelfs bijna volledig verdwijnt. En toch is het het goede dat overwint.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 5: ‘De sleutel tot het geheim van deze wereld’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 347

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


